



Under några få timmar tvekade vi. Vänföreningen Portee är inte en organisation som är rustad för katastrofinsatser. Samtidigt vet vi av tidigare erfarenheter från bland annat ebolautbrottet att större hjälpinsatser ofta dröjer innan de organiseras i Sierra Leone. Vårt beslut fattades av en enig styrelse och i dialog med vår lokala samarbetsorganisation.

Vänföreningen Portee gick ut till sina medlemmar och andra som följer vårt arbete för att be om stöd för de människor som den 13 augusti drabbades av jordskredet i Sierra Leone. Gensvaret kom direkt. På bara två dagar hade pengar strömmat in, tillräckligt för att påbörja en hjälpinsats på plats.

Vår systerorganisation Future of Sierra Leone tillsammans med sin ungdomssektion PEYA, besökte redan två dagar efteråt de två drabbade områdena. Man fick kontakt med de två radiostationer som åtagit sig uppdraget att organisera stödet till de många drabbade. I samråd med dessa uppmanades FOSILCO och PEYA att inhandla det som för stunden är mest akut, mat och kläder.



Pengar från Sverige anlände till Sierra Leone redan morgonen därpå och inköpen påbörjades omedelbart. Tonvis av ris, salt, socker, te, sardiner, olja samt second handkläder packades om till paket, klara att dela ut till behövande. Tillsammans kom vi överens om att alla gåvor skulle delas ut direkt till drabbade, utan mellanhänder. Sierra Leone är ett av de mest korrupta länderna i världen och katastrofer likt denna gör tyvärr inte att risken för

korruption minskar.

Första stoppet på dagen blev vid "Connaught hospital", det sjukhus till vilket alla skadade förts. I samarbete med och under översyn av sjukhusledningen fick våra representanter lämna över gåvopaketen.

Många av de skadade har nu förlorat allt de tidigare ägt. Hus med alla tillhörigheter spolades bort och kvar finns nu ingenting.

Efter sjukhusbesöket for våra vänner vidare mot slumområdet i Regent, där skredets vattenmassor sköljde in som allra värst.

Sierra Leone är inne i sin mest intensiva regnperiod. Augusti är den månad då regnet ofta



öser ner, dag som natt. I år har regnet varit extra intensivt och natten mot söndagen den 13 augusti piskade regnet ner mer än vanligt. Det var tidigt på morgonen som en stor del av bergpartiet vid "Regentområdet" helt enkelt släppte. Alltför stor skövling av träd har gjort att



berget och jorden eroderar. Inga rötter finns kvar som håller fast jorden och när den stora vattenmängden trängde ner lossnade hela det översta jordskiktet.

De träd som fanns kvar följde med i vattenmassorna. Vattnet samlade sig och en stor flodvåg växte fram vilken nådde området Regent tidigt på söndagsmorgonen.

Större delen av Regent är ett slumområde, med mycket enkla bostäder. Här ges inga bygglov, människor sätter upp sina skjul ändå och därför finns heller ingen riktig kontroll på hur många som bor i området.

I dagsläget har 400 döda kroppar återfunnits, men myndigheterna räknar med att upp mot 600 människor fortfarande saknas. Anhöriga gräver därför fortfarande i rasmassorna efter saknade familjemedlemmar.



De av våra lokala vänner som deltog i arbetet rapporterar om mycket svåra syner. Under början av veckan uppmanade bårhuset anhöriga att komma för att identifiera de döda eftersom begravningar behöver skyndas på. Risken för kolera är stor och nya massgravar, likt de som skapades under ebolaperioden har grävts.



För FOSILCO och PEYA blev insatsen med gåvopaket viktig. Vi har via många telefonsamtal de senaste dagarna förstått att de uppskattat att kunna göra något konkret för sina drabbade landsmän. Insatsen har också uppmärksammats och lovordats i radio. Vi är oerhört stolta över deras svåra arbete!

Vänföreningen Portee är överväldigade av det stora engagemang som ni medlemmar och andra visat. Än en gång har ni visat att ni finns där för människorna i Sierra Leone.

Ett stort och varmt tack till Dig som bidrog till att hjälpen på detta sätt snabbt kunde nå ut till de drabbade.