

Kvinnoträdgården

Byn Kumra Bai Yoni i Sierra Leone är belägen ca 3 timmars bilresa från huvudstaden Freetown. Vid ankomsten till byn, ser Kumra Bai Yoni vid första anblicken ut som en traditionell by, lik många av de andra byar som finns utmed landsvägen.

Ändå skiljer sig Kumra Bai Yoni åt, på flera områden. Här har flera olika samarbetsprojekt drivits under de senaste 10 åren, mellan svenskt och Sierra Leonskt partnerskap.

Ett av de tidiga projekten hade till syfte att sprida kunskap och på sikt attitydförändring kring Female Genital Mutilation. Projektet som leddes av två lokala sjuksköterskor, fick snabbt genomslagskraft. Byns mödrar beslutade sig för att gå sammans och gemensamt ta avstånd från att deras döttrar skulle utsättas för ingreppet.

För flickorna som stod i tur att omskäras och för deras familjer var beslutet enbart positivt men för de kvinnor som arbetade med att utföra ingreppen raserades tillvaron. Att arbeta som omskärerska var deras profession, ett yrke de ärvt av deras egna mödrar och en inkomstkälla för familjen.

Kvinnorna i byn kom med förslaget att starta en liten trädgård. Här skulle de kunna odla för hemmabruk och här skulle också omskärerskorna kunna få vara med.

2007 planterades de första fröna. Sedan dess har växandet tagit verklig fart.

Idag drivs trädgården i Kumra Bai Yoni som ett kvinnokooperativ. Här samlas 60 kvinnor dagligen. Tre stora landområden finns nu uppodlade och grödor som majs, ris, jordnötter m.m. ses frodas. Kvinnorna driver idag kooperativet med tydliga mål, gemensam värdegrund och tydligt fokus på utveckling.

Idag säljs en stor del av grödorna på den lokala marknaden. Avkastningen går till största delen för investering av nya frön och verktyg. Inför skolstart tar kvinnorna ut pengar för att kunna köpa skoluniformer till sina barn.

Nya odlingsmarker planeras att tas i bruk och fler kvinnor välkomnas att delta.

Växandets kraft kommer fortsätta ses i provinsen Kumra Bai.