

## **7 trunkar fyllda med fotbollar, matchkläder och t om röda varningskort.**

*- Ja med detta i bagaget gick vår resa i november till Sierra Leone till massor av förväntansfulla barn och ungdomar!*

I Portee, en av förorterna till Sierra Leones huvudstad Freetown, spelas det fotboll. Inte alltid med en boll och oftast inte på en fotbollsplan. Nej, allt som rullar kan bli en fotboll och bara det är något sånär jämnt kan man spela fotboll. Kan man inte bilda ett 11-mannalag kan man göra ett 3-mannalag! Allt går, bara man vill.

När jag och mina döttrar hade bestämt oss för att följa med på resan till Portee i november bad vi att få en egen uppgift. – Ge oss något som vi kan bidra med och som vi kan engagera våra kompisar med! Det dröjde inte många dagar förrän uppgiften kom! Fixa fotbollskläder och kanske t om några fotbollar som vi kan ge till barnen och ungdomarna!

Fotbollskläder! I vårt garage fanns inte några fotbollskläder utan där fanns bara ridbyxor, hjälmar och hästsaker. Hur skulle vi hitta dessa saker? Ebba och Amie tänkte till och lade ut vår sk insamling på Facebook där de bad kompisar att ge bort fotbollsutrustning som de inte själva använde.

Vi fyllde vårt vardagsrum rätt snabbt med skor, fotbollar, matchkläder och övrig utrustning! I brevlådan låg det skor när vi kom hem och utanför dörren lämnades också skor och träningskläder! Många lag hörde av sig och vi for som så budbilar fram och tillbaka och samlade in det som skänktes. Som tur var skänkte Halmstad BK ett antal trunkar som vi fyllde en efter en. Från Nike kom det ännu mer kläder och skor och dessa var dessutom i rätt storlek för våra afrikanska killar. Därefter hörde Blentarp av sig och slutligen for vi till Klagshamn utanför Malmö och hämtade säckar med gula och blå matchkläder. Som grädde på moset bidrog några fotbollsvänner här i Skanör med ett antal helt nya bollar och vi fyllde trunkarna till max!



Hur skulle vi nu få allt detta till Stockholm där flyget till Sierra Leone skulle gå? Allt löste sig tack vare Malmö Aviation som erbjöd sig att ta med sig våra trunkar utan extra avgifter. Undra på att våra medpassagerare på flyget upp till Stockholm tittade en extra gång när vi lyfte av våra fotbollstrunkar från bagagebandet. Det var inte en trunk – nej det var 7 trunkar som skulle lastas på bagagevagnarna!

Väl framme i Portee samlade vi först ungdomslaget så att de fick sin uppsättning med matchkläder och skor. Där lämnade vi också ett antal bollar och jag lovar – de bollarna och de skorna fick känna på afrikansk mark samma eftermiddag!

I mitten av veckan for vi upp till en liten by som ligger en bit inne i landet. Till den byn hade vi samlat ihop två laguppsättningar. Kanske stämde inte alla strumpor med byxorna och det t om blev så att några byxor var märkta med Halmstad BK medans tröjorna hade Klagshamns loggan! Men vad spelar det för roll - för dessa killar var lyckan gjord när man fick ha skor och en riktig fotbollströja på sig!

Det stora ögonblicket blev dock vår stora match där vår skola utmanade grannbyns skola. Här använde vi allt. Skor, knäskydd, strumpor, byxor och tröjor delades ut och nu kom all glädje verkligen fram. Det jublades åt utrustningen och t om pipan som vi hade fått till skänks användes till allas förtjusning.



Matchen stördes inte av några huliganer och jag tror inte att domaren behövde blåsa för några oschyssta tacklingar. Nej, den enda gången som det blåstes av var när en get fick för sig att ta sig en promenad på planen!

Vi vill med dessa rader tacka för alla fotbollssaker vi fick från alla klubbar! Vi kan verkligen intyga att sakerna kom till pass och

det man kanske kan tillägga är att några av fotbollssakerna med största sannolikhet används som skolkläder också. För om man inte har några skor att sätta på sig när man ska gå till skolan fungerar ett par skor med dobbar alldeles utmärkt!

Lena Hillstedt

