

# Hur gick det för eleverna som fick en symaskin?

I Portee, strax utanför Sierra Leones huvudstad Freetown, har sedan ett antal år tillbaka en sömnadsutbildning anordnats. Samtliga deltagare har varit unga människor som på grund av inbördeskriget som pågick från 1991 till 2003 inte kunnat fullfölja sin skolutbildning.

## Dennis bakgrund



En av deltagarna är Dennis, 24 år. Han kommer ursprungligen från provinserna, från en liten by som heter Kumra Bai Yoni. Under kriget blev han tillfångatagen av rebellerna och även om han endast berättar utvalda delar av vad han varit med om, förstår vi att han har mött mycket sorg i sitt unga liv.

Till Portee kom Dennis för ca 4 år sedan. Han fick flytta in hos en släkting och där dela ett litet rum med fyra andra unga män. Hans äldre släkting föreslog att Dennis skulle anmäla sig till syutbildningen. Han sa genast ja, trots att han aldrig tidigare hade suttit vid en symaskin. Möjligheten att få en yrkesutbildning var en chans han mer än gärna tog och han kom därför att bli inskriven i lärlingsutbildningen i sömnad.

## Utbildningen öppnar upp en ny framtid

Ganska snart visade det sig att Dennis hade en stor talang för att sy och designa. Han övade extremt flitigt och satt ofta i sycentret på helgerna för att praktisera de olika teknikerna.

Tack vare Alectas bidrag till inköp av symaskiner, blev Dennis en av de elever som våren 2011 blev utvald att få kvittera ut en alldeles egen symaskin. Utdelandet gjordes under en stor, högtidlig ceremoni.

I november 2011 hade vi möjlighet att besöka Dennis på nytt. Ingen av oss hade tvekat om att han skulle förvalta sin gåva väl, men det vi fick möta var en utveckling över all förväntan.



## Dennis startar eget



När Dennis avslutade sin utbildning startade han omedelbart med att ta upp beställningar från kunder, såväl kvinnor som män. Klänningar, skjortor, blusar och olika uniformer har sytts upp och affärsrörelsen har stadigt utvecklats. Han kunde nyligen lämna det trånga lilla rum han först höll till i och istället hyra en egen del av ett hus i samma område. Där bor han nu tillsammans med en annan ung man som också har gått sömnadsutbildningen. Tillsammans har de två symaskiner som de på dagarna ställer utanför sitt lilla hus för att kunna arbeta med sömnaden i dagsljuset.

Vi passerade förbi Dennis hus flera gånger under vårt besök och vid varje tillfälle syddes kläder för fullt. Det märks att de är enormt stolta över sitt arbete!



**Vi i Vänföreningen Portee och eleverna som fick en symaskin efter avslutad sömnadsutbildning tackar Alectas Biståndsförening för att ha gjort detta möjligt!**