

På väg mot Kumra Bai Yoni

Så är vi då äntligen på väg för att besöka Kumra Bai Yoni och den nya hälsokliniken som nu står



färdig. Redan tidigare har vi fått se bilder på hur den blivit finare och finare men det är ändå med spänd förväntan som vi nu ska få se den i riktigt bruk. Resan tar denna gång lite tid. Bussen som vi lånat för dagen, "tappar" sina växlar hela tiden, och med jämna mellanrum måste vår chaufförs assistent hoppa ur för att krypa in under bussen. Vägen är skumpig och ojämn och till slut tycks det som om bussen fått nog. Vi blir stående, och alla undrar vi om det verkligen går att ta sig fram

hela vägen. – No problems, säger vår chaufför. Att sån't här händer tillhör vardagen, och mycket riktigt- snart är vi på väg igen och några timmar senare når vi vårt mål: Kumra Bai Yoni!

Full aktivitet i byn kring den nya kliniken

Det hörs redan innan vi kliver ur vår buss, att det råder full aktivitet i byn. Hundratals människor finns samlade under mangoträden och trummorna ljuder med sina härliga rytmer.

Många har dagen till ära valt att sätta på sig traditionella festkläder och vi bjuds först av allt på en föreställning innehållande sång, dans och bön. Tacktal hålls och det är inte svårt att förstå hur stolt denna by nu är över sin nya klinik.



En riktig "Home make over!"



Efter välkomstceremonin går vi i gemensam procession på den lilla byvägen. Vi förstår att många redan finns på plats för att ta emot oss och för att berätta om hur de upplever sin nya klinik. Just denna dag är det vaccinationsdag, vilket innebär att alla barn i åldrarna 3-5 år från 11 stycken intilliggande byar, har kommit till Kumra Bai Yoni för att få sitt

grundskydd. Här finns mödrar i alla åldrar. Tyvärr är tonårsgraviditeter vanliga här på landsbygden, och den yngsta mamman vid kliniken är inte mer än 12 år.

Barnen tycks vara helt trygga. En efter en får de motta sin spruta, och det mesta tycks fungera alldeles förträffligt.



Vi passar på att smyga oss in i förlösningssrummet, där det är betydligt lugnare. Här finns idag en alldeles nyförlöst tvillingmamma. I en av de nya sängarna vilar hon ut några timmar innan det är dags för henne att återvända till sitt eget hem och familj. Det är rent och fint i hela rummet. På golvet



ligger det nylagda klinkers, vid fönstren hänger gul-blåa gardiner och väggarna är fräscht nymålade. Ovanför sängen hänger ett nytt malarianät och sjuksköterskan informerar alla nyförlösta om vikten av att även i fortsättningen sova under malarianät.

Vi går vidare till nästa rum som är syster Marys kontor. Här finns nu alla papper i ordning och rummet ser nu ut att svara mot kraven på hur en mottagnings kontor ska se ut.

Med oss har vi en "mask-och-blåsa", en sorts handventilator som används för att hjälpa de barn som inte kan andas på egen hand när de just kommit till världen. Masken kan rädda liv och vår medföljande sjuksköterska Mrs Aminata visar noggrant hur masken ska användas.

Några ord från en nyförlöst kvinna

Vi avslutar dagen med att intervjua några nyförlösta mammor om deras upplevelser av den nya kliniken. Många av dem har tidigare fött barn på samma klinik och de säger alla att det nu är en obeskrivlig skillnad. Inte bara lyfter de det faktum att det nu är det rent och fräscht, de säger samtliga



att de verkligen uppskattar att nu ha en riktig säng att få föda sitt barn i. Att de dessutom får möjlighet att vila upp sig i en säng med riktig madrass och med nät ovanför barnet ger en härlig känsla av lyx – en mycket ovanlig känsla på en plats som Kumra Bai Yoni...

Stort tack till er som bidragit till att människorna i Kumra Bai Yoni med omnejd nu har en hälsoklinik att vara både glada och stolta över!

